

GRADIMIR  
SMUDJA



# HET KUNSTBORDDEEL

DEEL 1 ∞ MOULIN-ROUGE



GRADIMIR  
SMUDJA



HET  
KUNSTBORDDEEL

DEEL 1

MOULIN-ROUGE







IN DEZE WERELD ZIJN ALLEEN WONDEREN NIET  
VERVELEND, MAAR ZE ZIJN UITERAARD VERBODEN!

...GRAAF HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC-MONFA  
LEEFDE HET LEVEN VAN EEN VLEERMUIS.  
OVERDAG WAS HIJ NERGENS TE BEKENNEN,  
MAAR ELKE NACHT WAS HIJ OP STAP...



JANE, GA JE ER NU AL  
VANDOOR? DE SHOW  
IS NOG MAAR NET  
BEGONNEN!

...HIJ HAD EEN GOEDE OPVOEDING  
GEHAD EN WAS WELGEMANIËRD...



...MAAR NIET ALTIJD.

AH, JONGEHEERTJE, JIJ BENT HET!





JE BENT HIER AL LANG NIET MEER GEWEEST!

IK WAS ZIEK.

ZIJN LEVER! DIE HOUDT HET NIET LANG MEER VOL!...



'N BUITENGEWONE FLES! HENNESSY COGNAC UIT 1861! HET BESTE JAAR!

ONMOGELIJK, GEEN DRUPPEL GEMORST?



BEN JE SOMS HIER OM WEER WAT AAN TE STERKEN?



KRABBEL JE NOG STEEDS OP TAFELLAKENS?

JOSEPH, MIJN WAARDE, WAAROM MINACHT JE JE BESTE KLANTEN?



MAESTRO, IN WELKE PERIODE ZIT JE NU?

IK BEN VAN HET IMPRESSIONISME NAAR DE COGNAC OVERGEGAAN.



...NOG EEN HALVE LITER WIJN EN JE PORTRET IS KLAAR.









VOOR JULLIE  
BEENTJES  
ZOU IK EEN  
STAL VOL  
RENPAARDEN  
OVER-  
HEBBEN!



EEN SCHANDAAL!

ROKKENJOCKEY!



DECADENT!



...ER DOEN  
TEGEN-  
STRIJDIGE  
VERHALEN  
OVER HEM  
DE RONDE...



VRESELIJK!  
EXHIBITIONIST!

VULGAIR!





DE ZONDIGE Zoon VAN GRAAF ALPHONSE-  
CHARLES-MARIE DE TOULOUSE-LAUTREC  
EN GRAVIN ADELE-ZOË-MARIE MARQUETTE-  
TAPIE DE CÉLEYRAN BEREED HET BEEN  
VAN EEN VULGAIRE LICHTKOOI.

WAT EEN VERLAGING VAN DE STAMBOOM  
VAN ZIJN VOORVADEREN, EDELLIEDEN VAN DE  
EERSTE RANG! DEZE, DEZE KLEINE... RIDDER  
VAN DE COURVOISIER, KAMPIOEN VAN DE  
DAMES VAN GRETIG BERODELD GEDRAG!

WAT EEN SCHANDAAL! WAT  
EEN VERNEDERING, WAT EEN  
SCHANDE!





ZIJNE HOOGHEID...  
VLOOG ALS EEN ZEEPBEL  
BOVEN EEN ROMMELENDE  
VULKAAN, BEREID TE  
STERVEN VOOR EEN  
ONDERROK.







TEMIDDEN VAN HET ALGHELE TUMULT DAT DE TWEE EEU-  
WEN OVERSPANDE, BOOD DE MOULIN ROUGE - NET ALS DE  
ARK VAN NOACH - REDDING VOOR VERLOREN ZIELEN...

HET LEVEN DRAAIT DOOR  
ALS DE WIEKEN VAN EEN  
OUDE MOLEN... HET...

...STIJGT EN DAALT,  
VALT EN KOMT  
WEER BOVEN.



...ZO EINDIGDEN DE DECORATIES VAN DE DAPPERE VOOR-  
OUDERS VAN HET GESLACHT TOULOUSE-LAUTREC...

D-GZ,  
C-H5!





DE TSAAR VAN  
DE RUSSEN ZOU  
ZIJN KROON  
GEVEN OM JOU  
HET BED IN  
TE KRIJGEN.

AH HENRI, ALS HET  
ZOVER IS, WORD JIJ  
MIJN PREMIER!



JONGEMAN, JE  
BEVLEKT JE  
PANTALON.

VROUWEN  
VALLEN OP  
GROTE MAN-  
NEN MET  
SNORREN...



DE IRONIE WILDE  
DAT LA GOULVE VIEL  
OP OFFICIEREN...

HOU ME VAST,  
DREYFUS!



IK ZOU JE GRAAG VASTHOUDEN  
MAAR IK BEN NIET  
IN BURGERKLEDING.



...DAAROP VIEL ZIJ FLAUW.

JE HEBT HAAR PIJN GEDAAN!  
DREYFUS, VUILE VERRADER! IK DAAG  
JE UIT TOT EEN DUEL!



DAT IS  
LASTER!  
MENEER, U  
KIEST DE  
WAPENS!

MENEER ZOLA, U  
BENT MIJN GETUIGE.















...MAAR IK BEN FAILLIET!  
IK VERKOOP DE MOULIN  
ROUGE AAN EEN RIJKE  
AMERIKAAN.



HELAAS, HENRI, JE BENT  
UITGESCHAKELD IN DE  
HALVE FINALE.

HOUDT VAN ME,  
HOUDT NIET VAN ME,  
HOUDT VAN  
ME, HOUDT...

...ACH DE DAMES... AAN HET EINDE VAN DE  
AVOND BLEEF GEEN ENKELE HEM TROUW...



...YVETTE GILBERT  
VERTROK MET DE  
SULTAN VAN ARABIË...



...LA GOULUE MET  
DE DUITSE KEIZER.



IEDEREEN  
IS WEG.



EN WANNEER DE LICHTEN WERDEN UITGEDAAN, WERD DE MOULIN ROUGE  
HET TONEEL VAN DE EX-VEDETTES... VERGETEN EN EEN BEETJE STRAM...

GASTON, NOG  
EENTJE!



GA JE ER NU AL  
VANDOOR? SLUIT DE  
DEUR DAN EVEN AF.



WAT HEBBEN WE VANAVOND  
WEER GEDRONKEN, LAUTREC?

EEN SLOOT  
COGNAC!

...DE LAATSTE KLANT VERTROK  
ALTIJD OP HANDEN EN VOETEN.









MEESTER, OM JE 'N HOMMAGE  
TE BRENGEN HEBBEN WE JE  
PORTRET GESCHILDERD.



OOK AL WAS HIJ DAN KLEIN EN  
LELIJK, HIJ HAD VEEL VRIEN-  
DEN OMDAT HIJ RIJK WAS...



...TOEN ALLES WAS OPGEDRONKEN,  
VLOGEN ZE ER WEER VANDOOR...



...EN BLEEF HIJ OPNIEUW ALLEEN ACHTER...



SLAAP LEKKER,  
LIEVE MOEDER.

SLAAP  
LEKKER,  
SCHATJE.



...HIJ SLIEP NIET GRAAG ALLEEN...









WEET IK  
WAAR IK  
JE GA  
VINDEN?  
...



LA GOULUE...



...HEB JIJ SOMS MIJN  
WITTE VEULEN GEZIEN?



JE HEBT  
ME ROT LATEN  
SCHRIKKEN!



WAT EEN  
VERSCHRIKKELIJKE  
NACHT! PANIEK!!!  
EVACUATIE! DE  
MOULIN ROUGE  
IS IN GEVAAR!!!



...HIJ DEED ZIJN BEST NIEMAND  
ONDER DE VOET TE LOPEN...



...IN JE SLAAP  
SLAAN DE  
DINGEN  
MAKKELIJK  
OP HOL...





AH! DAAR IS  
HIJ, HIJ STAAT  
TE GRAZEN IN  
DE JARDIN DU  
LUXEMBOURG...



...EN NU PLONST HIJ IN DE  
FONTEIN VAN DE BOULEVARD  
SAINT-MICHEL!



...DE HARTSLAG VAN EEN REUS KLINT HARDER DAN  
DE KLOKKEN VAN DE NOTRE DAME.



IK KAN MAAR  
BETER KLEIN  
BLIJVEN, NU  
VLUCHT IEDEREEN  
VOOR ME WEG.

SHAAAA... TSJEEEE!



A man with a long nose, wearing a black top hat and a green suit, sits on a small, classical-style stone building. He is looking down at a tiny, sprawling city of Paris below him. The city is filled with small houses and streets, and two hot air balloons are visible in the sky. The background is a dark, cloudy sky.

DE GEHEIME DEUR VAN  
DE DROMEN LAAT ZICH  
NIET GEMAKKELIJK  
OPENEN, DUS WERD HIJ  
MOE...

BENEDEN  
HEM... LEEK  
PARIJS KLEIN  
ALS EEN  
DWERG...

A man with a long nose, wearing a black top hat and a green suit, sits on a small, classical-style stone building. He is looking down at a tiny, sprawling city of Paris below him. The city is filled with small houses and streets, and two hot air balloons are visible in the sky. The background is a dark, cloudy sky.

...MET TWEE UUR SLAAP WAS HIJ ENORM GEGROEID,  
HEEL WAT MEER DAN IN TWEEËNTWINTIG JAAR.



SENSATIONEEL NIEUWS VOOR DE VOORPAGINA! BUITENGEWOON GEVAL! GELOOF HET OF NIET, HIJ WAS DE ENIGE DIE ZICH OP TWEE BRUGGEN TEGELIJKERTIJD KON BEVINDEN!!!

IK HEB SLAAP! HET LOUVRE VOOR EEN BEHAAGLIJK BED!

IK HEB JE VEULEN GEVONDEN, HENRI!

HAAST JE, DE DAG BREEKT BIJNA AAN!

DREYFUS HAD PERSOONLIJK DE MILITAIRE OPERATIE 'TERUGGAVE VAN DE HOED' GELAST.

WE HEBBEN DE HOOFD-STAD GERED!

...MAAR ZELFS AAN DE DIEPSTE DROMEN KOMT EEN EIND...

D-G4, C-H5!



ONGELOOFLIJK! WAT 'N  
GEWELDIGE DROOM!



KAN IK ER  
IETS AAN  
DOEN DAT  
IK ZO  
KLEIN BEN?



KLEED JE UIT.

HEB JE  
HAAST?



CARMEN, ZOU JE WILLEN  
KOMEN POSEREN?



JA, ZO KUN JE NIET  
BLIJVEN STAAN!



BEN JE NIET 'N TIKKELTJE PREUTS, MISSCHIEN?











JE WITTE VEULEN IS  
ONTSNAPT, PUNT UIT.



HIJ VOLMAAKTE HET SCHILDERIJ  
MET DE HULP VAN ZIJN MOEDER.

WE MOETEN  
STOPPEN,  
MEVROUW HEEFT  
EEN AFSpraak...



Zo, KLAAR!



HIJ IS  
ONVER-  
BETER-  
LIJK!



SCHATJE!

...EEN DIEF HEEFT ALLE  
DECORATIES VAN OPA  
GESTOLEN!



VIND JE MIJN SCHIL-  
DERIJEN MOOI?

HET ZOU BETER ZIJN ALS JE ZE  
ONDER 'N PSEUDONIEM SIGNEERDE...



...HOUD ALTIJD DE  
GOEDE NAAM VAN  
ONZE FAMILIE  
HOOG!



VROEGER  
WOONDEN  
WE SAMEN.  
KOM TERUG  
NAAR ONS  
KASTEEL  
IN ALBI.



ER IS NIETS  
VERVELENDER  
DAN IN WEELE  
TE LEVEN.









...Hij zal  
altijd een kind  
blijven.



Ik snap niet waarom  
je zo triest bent als  
alles goed gaat.











SCHATJE, JE  
BENT TE VER  
GEGAAN!

MAMAATJE TOCH, IK ZAL  
BRAAF ZIJN! WAAROM  
GELOOF JE ME NIET?

LIJKT 'T ALSOF IK  
JE NIET GELOOF?



MIJN GOD,  
ALS KIND  
WAS HIJ ZO  
BRAAF...































IK WOON IN MONTMARTRE,  
HIER STAAN DE STERREN HET  
DICHTSTE BIJ...

...VANAF DEZE HEUVEL KUN JE  
ALLES ZIEN EN DE TRAPPEN  
LEIDEN HIER NAAR DE HEMEL...



VOLGENS DE  
OVERLEVERING HAD  
MONTMARTRE GEEN  
OUDERS, MAAR WAS  
HIJ WEES...



...EN NU HIJ IEMAND GEWORDEN  
IS, HERBERGT EN BESCHERMT  
HIJ DE VERSCHOPPELINGEN.



JE HEBT ZELF DE WEEDE VAN  
DE ADEL ACHTER JE GELATEN EN  
BENT HIER KOMEN WONEN, IN  
DE GOOT TUSSEN DE SLOEBERS.

DE ZIELEN VAN DIE  
SLOEBERS ZIJN VAN HET  
GOUD DAT VERBORGEN  
LIGT ONDER DE MODDER.













JONGEMAN, GELOOF JE NU ÉCHT DAT  
JE APOLLO BENT EN DAT HET JE  
OOK MAAR ENIGSZINS VERMOEID  
HEEFT DE LAATSTE DUIZEND JAAR?



APOLLO,  
JE BENT  
ONTSLAGEN!!!



MIDDELMATIGE FIGURANTEN!  
IK ZAL JULLIE LATEN ZIEN  
HOE HET WEL MOET...



RODIN SPRINGT UIT ZIJN VEL  
EN LAAT ZICH MEESLEPEN.



GOEDEMIDDAG,  
AUGUSTE, MENEER VAN  
GOGH WILDE GRAAG  
MET JE KENNISMAKEN.



BIJ DE 'POORTEN VAN  
DE HEL', ZIJN ENE OOR IS  
GROTER DAN HET ANDERE!









IK BEN HOOGST GEÏMPRESSI-  
NEERD DOOR JULLIE BEZOEK.

MONET, HOE GAAT HET  
MET JE WATERLELIES?









HET GEHEIM VAN MIJN SCHILDERKUNST GLINSTERT  
HIER IN HET WATER BIJ LA GRANDE JATTE.



ZOON,  
VIND JE NIET  
DAT  
JE WAT  
OVERDRIJFT?



...MOEDER SEURAT WAS  
ERNSTIG BEZORGD...



...ZE RAAD-  
PLEEGDEN  
EEN OOGARTS.  
ZIJN  
DIAGNOSE:  
POINTILITIS-  
POINTIS, EEN  
ZELDZAME  
ZIEKTE...



...DE AANDOENING  
VERERGERDE!



SEURAT HAD DE OGEN VAN  
EEN WETENSCHAPPER, NIET  
DIE VAN EEN SCHILDER...



VRIEND, WAT  
MANKEER JE?

AH LAUTREC, JIJ  
BENT HET. MIJN  
ARME GEORGES  
VOELT ZICH  
NIET GOED...





ALLES IS BEGONNEN...



...TOEN  
MAMA  
ME DIT  
DING  
GAF.



...DOOR VOOR DE MILJARDSTE KEER DE  
ENE PUNT NAAST DE ANDERE TE ZET-  
TEN, IS HIJ ZELF HET PROEFKONIJN IN  
ZIJN EIGEN ONDERZOEK GEWORDEN...



...VOOR HEM STAAT SCHILDEREN  
GELIJK AAN EXPERMENTEREN.



Aaaa...



TSJOEEE!!!

EEN EENVOUDIGE  
ALLERGIE VOOR STUIF-  
MEEL VERANDERT EEN  
MEESTERWERK IN EEN  
BONTE STOFWOLK.



LAAUTREEEC!  
IK MAAK JE AF!  
TIEN JAAR WERK!





JE HEBT  
JE EIGEN  
KOETS?

EN MIJN  
EIGEN KOET-  
SIER. IK KAN  
NIET LANG  
LOPEN,  
BOVENDIEN  
RIJD IK  
ZO ALLE  
SUKKELS  
VOORBIJ.



ELVIRE, TOON EENS WAT  
MEER RESPECT VOOR  
MIJN COLLEGA LAUTREC.



ÉMILE ZOLA  
BEWEERT DAT  
CÉZANNE EEN  
KLOKHUIS IN  
PLAATS VAN  
EEN NAVEL  
HEEFT.



AAH, JIJ BENT HET, HENRI,  
IK HEB JE ALTIJD HOOG  
GEACHT! KOM JE VOOR  
MIJN APPELTAART?



...MENEER VAN GOGH WIL  
OOK SCHILDER WORDEN.

O NEE! HIJ  
OOK, MET  
ZIJN ENORME  
OOR?

GEWELDIG, JONGEMAN!  
HET IS IETS FORMIDABELS!  
DUS NOG EEN JONGE  
COLLEGA ERBIJ.



PAUL, JE SCHILDE-  
RIJEN OGEN ZO  
NATUURLIJK EN FRIS.





MEESTER,  
DEZE HEREN  
ZIJN NAAR U  
OP ZOEK!

WAAR ZIJN ZE?

HIER ZIJN WE!



WAT WILLEN JULLIE?

NIETS, ALLEEN ZIEN  
HOE JE SCHILDELT.



JULLIE MAKEN EEN GRAPJE. IK HEB ZO'N  
LAST VAN MIJN GEWRICHTEN DAT IK BIJNA  
NIET MEER SCHILDER. MIJN PENSEELSTREKEN  
WORDEN VERVORMD DOOR DE REUMA.

WIJ WILLEN OOK GROTE  
KUNSTENAARS WORDEN!



DE TIJD VAN DE GROTE  
KUNSTENAARS IS VOORBIJ,  
ER ZIJN NOG SLECHTS  
ENKELE KLEINE OVER...

JE HEBT  
TROUWENS  
WEL EEN  
GROOT OOR,  
ALS IK ZO VRIJ  
MAG ZIJN...



DAT ZIT IN  
DE FAMILIE.



EEN OPMERKZAME  
OUDE MAN, DIE  
RENOIR.



DE 'NOUVELLE ATHÈNES'  
IN DE RUE PIGALLE, DE  
KROEG WAAR HET RAPAL-  
JE VAN MONTMARTRE  
ZICH VERZAMELT.





EEN VECHTPARTIJ! GAUGUIN IS WEER TERUG!



DEZE TAFEL IS NOG VRIJ,  
DEELNAME AAN HET GEVECHT  
KOST 10 FRANC EXTRA!



DUS JIJ BENT DIE  
GETIKTE HOLLANDER?

NEE, IK  
BEN ZIJN  
BROER.



JE LEEFT NOG, OUDE ZEEWOLF!  
DE KANNIBALEN HEBBEN JE  
DUS NIET OPGEGETEN?

LAUTREC, OUWE ZUIP-  
SCHUIT! DUS DE ALCOHOL  
IS JOU NOG NIET FATAAL  
GEWORDEN? LAAT MIJ DIT  
TUIG EEN LESJE LEREN.



VERTEL ONS OVER  
JE BELEVENISSEN,  
PAUL.



...GEZIEN VANUIT DE LUCHT LIJKT  
MONTMARTRE MISSCHIEN KLEIN...  
MAAR IK HEB NOG NOOIT  
GEHOORD VAN EEN PLEK  
IN ONS UNIVERSUM DIE  
ERMEE TE VERGELIJKEN  
IS...



# LEGENDA

Mama, gravin.



Adèle Zoé Marie Marquette  
Tapié de Céleyran  
(1841-1930)

**La Goulue**  
(1870-1929),  
eigenlijke naam  
Louise Weber, de  
legendarische  
vedette van de  
Moulin Rouge.  
De eerste  
covergirl!

Vader, graaf.



Alphonse Charles Jean-Marie  
de Toulouse-Lautrec-Monfa  
(1838-1913)

Graaf  
Henri Marie Raymond  
de Toulouse-Lautrec-Monfa  
(1864-1901), beroemde  
Franse schilder en  
lithograaf.

**Valentin le  
Désossé**  
(1843-1907),  
de man van  
elastiek, beroemde  
danser van de  
quadrille.

Montmartre: de legendarische heuveltop van de bohemien.  
De Parnassus van de schilders en hun muzen.



**Jane Avril**  
(1868-1943),  
beroemde  
danseres,  
zangeres en  
actrice.

**Aristide  
Bruant**  
(1851-1925),  
zanger en  
'causeur' bij  
het cabaret  
'Mirliton'.

Franse officier. Tijdens  
een schaakpartij met  
de Duitse attaché  
onthulde hij de zetten  
van tevoren en werd  
hij beschuldigd van  
verraad.



Alfred Dreyfus  
(1859-1935)

5 Oktober 1889, op Boulevard  
de Clichy 90: de grootse  
opening van de Moulin  
Rouge! Entree: gewoon  
tarief 2 franc, nachtelijk  
gala 3 franc, zaterdag-  
middag 10 sous.



De meisjes van Mejuffrouw Églantine:  
Demay, Jane Avril, Cléopâtre en Gazelle.



Yvette  
Guilbert  
(1868-1944),  
vermaarde danseres  
en vermaard  
'causeur' ('de  
nationale causeur')

**Cha-hu-Kao:**  
clown,  
buikdanseres,  
acrobate  
van het  
'Nouveau  
Cirque'.

**Charles  
Zidler :**  
directeur van de  
Moulin Rouge.

Chocolat : de danser en clown uit Bilbao.



**Gustave Alexandre Eiffel**  
(1832-1923)

Groot Frans  
ingenieur.  
Hij had  
2 jaar, 2 maanden,  
5 dagen en 16 minuten  
nodig om de Eiffeltoren  
te bouwen.



**Auguste Rodin**  
(1840-1917)

Beeldhouwer.

...Op een nacht viel er een komeet op het  
erf van Meester Rodin, Rue de Varenne  
77... Deze gebeurtenis inspireerde hem tot  
'De poort van het paradijs'. Dit geschenk  
uit de hemel kostte hem uiteindelijk zijn  
leven: de komeet was radioactief.



**Paul Cézanne**  
(1839-1906)

schilder van fruit.

...Met kaarten won hij een appelboom-  
gaard en wist niet wat hij ermee moest  
doen. Op een dag viel een appel op zijn  
hoofd... en zo begon hij te schilderen.



**Edgar Degas**  
(1834-1917)

Schilder en beeldhouwer.  
Ballerina's, paarden en ballerina's die hun toilet  
maken waren zijn favoriete thema's.



**Auguste Renoir**  
(1841-1919)

Impressionistisch schilder  
van vlezige vrouwen. Zijn  
atelier op Rue Cortot  
12 stond stampvol met  
chocolade en andere  
lekkernijen.



**Paul Gauguin**  
(1848-1903)

Schilder, beeldhouwer en zeeman.

Na een schipbreuk bracht hij  
enige tijd door op een verlaten eiland  
met alleen maar vogels. Hij sprak  
vloeiend 'Toekanees', pardon,  
het kra-kra-kra.



**Theo Van Gogh**  
(1857-1891),  
galeriehouder op Rue  
Lepic 54 en verzamelaar  
van de schilderijen van  
zijn broer.

**Vincent Van Gogh** (1853-1890),  
Nederlandse schilder en kattenliefhebber\*.  
Genie met een nogal  
grillig karakter.



**Georges-Pierre Seurat** (1859-1891),  
schilder, uitvinder van het pointillisme.

Zijn kleine  
atelier op  
Rue de  
Chabrol 19  
had meer  
weg van een  
laboratorium.



**Claude Monet** (1840-1926)

Schilder van het licht,  
vader van het  
impressionisme  
en de heer van  
de kikkers.



**Suzanne Valadon,**  
of preciezer  
**Marie-Clémentine Valade**  
(1865-1938), schilderes en  
model.

Moeder van schilder Maurice Utrillo.



**Oscar Wilde**  
(1854-1900)

Controversiële,  
door schandalen geplaagde  
Ierse schrijver. Vond een  
permanent toevluchtsoord  
op Père Lachaise,  
Avenue Carrière.



**Gradimir Smudja**  
(1956-????)

Schizofreen en paranoïde kunstenaar... Beweegt zich dagelijks  
in de fantastische wereld van  
het Kunsthordeel.



\* Zie Vincent en Van Gogh, bij dezelfde uitgever.





## ❧ HET KUNSTBORDEEL ❧

Montmartre, 1889, is niet alleen het hoogste punt van de Lichtstad, maar bovenal de legendarische heuveltop van de bohème. Een plek waar de muzen laag vliegen en de sterren dichtbij staan. Maar het is ook de standplaats van die kleine grote schilder, die god van de wijn en de cognac: Henri de Toulouse-Lautrec.

Hij heeft zijn comfortabele maar saaie adellijke leventje achter zich gelaten en gaat elke dag naar de Moulin Rouge om daar de opwindende wereld van kunst en plezier te betreden.

Vergezeld van zijn vrienden gidst hij ons door de meest creatieve periode van het 'oude Europa'. Hij is niet alleen de schilder, maar ook de schepper, ironische poëet en psychiater van zijn modellen.

Hij is de hoofdrolspeler en regisseur van dit even komische als tragische werk: Het Kunstbordeel.

Met een buitengewoon gastoptreden van Oscar Wilde!



## ❧ GRADIMIR SMUDJA ❧

GEBOREN IN 1956 IN JOEGOSLAVIË EN TEGENWOORDIG WOONACHTIG IN LUCCA, ITALIË. ZIJN UITZONDERLIJKE TALENT ALS SCHILDER, TEKENAAR EN KARIKATURIST SPRAK VOOR HET EERST UIT VINCENT EN VAN GOGH, EEN UITBUNDIG STRIPVERHAAL OVER DE ROEMRUCHTE SCHILDER EN DE IMPRESSIONISTEN. MET HET KUNSTBORDEEL GEEFT DE AUTEUR EEN HILARISCHE EN LIEFDEVOLLE DRAAI AAN DE BIOGRAFIE VAN TOULOUSE-LAUTREC EN DE BELLE EPOQUE. MET BEWONDERING EN RESPECT BIEDT SMUDJA EEN VERRASSENDE BLIK OP ZIJN GROTE GRAFISCHE VOORBEELDEN.

